

676^I.

Verklaring van lijkenschouw.

Vinding lijk geallieerd
militair.

Verz. 30 November 1944.
28 December "

Hedemorgen ongeveer elf uur begaf ik, H.U. Bouwman, burgemeester van de gemeente Grijskerke e.a., mij met den heer G.P.J. Modderman, tijdelijk arts te Grijskerke, naar het oude brandspulthuis waarin was neergelagd het lijk van een amerikaansch militair, die op Woensdag 18 October 1944 met zijn vliegtuig was neergestort bij de kazematten in Buttinge (gemeente Grijskerke) en op Woensdag 29 November d.a.v. in die omgeving drijvende werd gevonden en vervolgens naar Grijskerke gebracht.

Door den heer Modderman werd het lijk onderzocht en gefouilleerd, waarbij bleek dat beide, de onder- en bovenbeenen op verschillende plaatsen waren gebroken. De rechter-schoen ontbrak en het enkelgewricht was geheel ontbloot. De rechterhand ontbrak. Het gelaat was geheel onkenbaar, waarschijnlijk aangevreten of aangepikt.

Aan de linkersijde van de slaap en het voorhoofd waren stukjes van den schedel ontbloot.

Uit de kleeven werden o.m. te voorschijn gehaald de restanten van 2 sinaasappelen, kauwgom, een militair telegram, een zakdoek, een polshorloge, twee identiteitsplaatjes met snoer, aan de een waarvan een christusbeeld aan het kruis hangende was bevestigd.

De plaatjes droegen tot opschrift:

Ernest C. Faza

18194053 T-43-44^A.

Nadat het polshorloge en de identiteitsplaatjes met nog eenige voorwerpen afzonderlijk waren gelegd, werd door mij aan den timmerman A. Louwerse te Grijskerke, A 129, opdracht gegeven het lijk te kisten, wat in den loop van den dag geschiedde.

De heer Officier van Justitie was op 29 November schriftelijk gewaarschuwd en had door middel van den overbrenger van den brief, een lid van de O.D. te Grijskerke, mondelinge toestemming tot het kisten gegeven.

Men was mede verzocht den geallieerden commandant van het een en ander op de hoogte te stellen.

L.J.

DE BURGEMEESTER VOORNORMD,



W. Bouwman

Op 1 December kwamen er twee leden van het Red Cross Army, een luitenant en een sergeant, om het lijk te identificeeren.

Op hun verzoek werd de kist geopend en later weer gesloten door den bovengenoemden timmerman.

Het lijk werd door hen geïdentificeerd als te zijn van een amerikaansch vlieger.

Het bij den lijkschouw van gisteren gevonden polshorloge en de twee identiteitsplaatjes met het christusbeeld werden door hen meegenomen naar Middelburg.

De rest van de gevonden voorwerpen werden in de lijk-kist ingesloten.

Op 2 December kwam tenslotte kapitein Stapleton van Civil Affairs in Middelburg met eenige engelsche militairen onder wiens leiding de lijk-kist werd ingescheept en meegenomen naar Middelburg om elders te worden begraven.

Uittraksel uit den brief dd. 28 December 1944, nr. 676, aan den Heer Afdeulingscommandant x Koninklijke Marechaussee te Middelburg.

LJ.



DE BURGEMEESTER VAN GRIJPSKERKE e.a.,

M. J. J. J. J.